

Historische handdruk

Delfshaven > Rotterdam

Toen Rotterdam en Delfshaven eenmaal verenigd waren, moest dat natuurlijk worden gevierd. Ter gelegenheid van de vereniging kreeg [Sjoerd Anne Vening Meinesz](#), burgemeester van de samengevoegde gemeenten, een diner aangeboden. Midden op de tafel stond een uit klei geboetseerde beeldengroep voorstellende [Erasmus](#) en [Piet Heyn](#) die elkaar een hand gaven. Op het voetstuk de wapenschilden van Rotterdam en Delfshaven en de tekst: 'Hulde aan onzen nieuwen burgemeester'.

De beeldengroep was vervaardigd door beeldhouwer [Leo P. Stracké](#). De handdruk die de Rotterdammer Erasmus en de Delfshavenaar Piet Heyn elkaar gaven, bezegelde als het ware de vereniging van Rotterdam en Delfshaven. Erasmus, de grote geleerde, werd in 1469 in Rotterdam geboren en overleed in Bazel in 1536. Piet Heyn, dankzij het veroveren van de [Zilvervloot](#) in 1628, de bekendste en beroemdste Delfshavenaar, werd in Delfshaven geboren in 1577, dus 41 jaar na het overlijden van Erasmus. Ze konden elkaar dus nooit de hand schudden, het bleef bij een zuiver symbolische handdruk. Van deze beeldengroep is destijds een foto

gemaakt en ieder die met de burgemeester aan tafel zat, kreeg een foto. Het beeldengroepje stond destijds in een vitrine op de zolderverdieping van museum [De Dubbelde Palmboom](#).

Nog datzelfde jaar bood een commissie uit de gemeenteraad de burgemeester een marmeren exemplaar aan. Het had dezelfde afmeting en voorstelling als het eerste beeld, maar was door de gekozen materiaal soort wel mooier. Dit beeld werd ook vervaardigd door Stracké en kwam op de receptiebalie van het museum te staan. Beide beelden staan nu in het museumdepot.

Tekst: Jan Hilker †, redactie: Jan van den Noort,
tekeningen en vormgeving: Marjolijn Vrolijk

